

Fakta om Anna Edith Andersson

Innehållet i brevet från Edith är påhittat men har en historisk inramning. Berättelsen har hämtat inspiration från en verklig historisk person som hette, Anna Edith Andersson. Hon levde under svåra förhållanden på Södermalm i Stockholm innan hon 1890 upptogs av Prins Carls uppfostringsinrättning och blev ett av nära tusen fosterbarn som kom att växa upp på Gålö.

- Född 12 juni 1880 på allmänna BB. Modern Ingrid Andersson var sömmerska, fadern var okänd. Modern bodde ensam med sin dotter på Brännkyrkagatan på Söder.
- Modern avled 12 maj 1888. Edith togs då "om hand av någon" tills hon upptogs av Prins Carls uppfostringsinrättning och skickades till Gålö 18 augusti 1890.
- Edith var fosterbarn hos en familj på Frönäs gård från november 1890 fram till augusti 1897.
- Hon var duktig i skolan och visade stora framsteg. Edith fick till och med ett särskilt bidrag med 80 kr per år för enskild undervisning av lärare Ingelström.
- 1894 fick Edith möjlighet att studera vidare till småskollärare vid Lövenska seminariet efter att ha "avlagt en vacker inträdesexamen".
- 1897 tog hon examen från Småskolläraryrkesseminariet med "vackra betyg". I augusti samma år fick hon sin första tjänst som lärarinna vid Tullinge Småskola.
- 1902 finns en notering om att hon nu arbetar i en skola i Östervåla, "Plats som småskollärarinna i Östervåla, skötsam och omtyckt".
- Edith Anderson arbetade sedan hela sitt liv som småskollärarinna på flera olika orter i Sverige.
- Edith Andersson var fortfarande ogift när hon avled i Gävle 15 september 1956. Hon efterlämnade inga barn.